

# GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

SA MÔN: THÍCH ĐẠO THỊ H

HỘI TẬP

# BỒ TÁT GIỚI TẠI GIA



Ị HÀ XUẤT BẢỊ THỜI ĐẠỊ

PL2557 - DL 2013



# I. GHI THỨC TỤI G. GIỚI

## Phân nghi lễ:

*(Mọi người đều tề chỉnh y phục đứng chấp tay đọc)*

Chủ lễ sớng:

- **Ai nấy cung kính: Đốc lòng kính lạy Phật,  
Pháp, Tăng thường ở khắp mười phương.**

*(3 lễ) o o o*

Đều quỳ đọc:

**Nguyện đem lòng thành kính,  
Gửi theo đám mây hương,  
Phảng phất khắp mười phương,  
Cúng dàng ngôi Tam Bảo.  
Thề trọn đời giữ đạo,  
Theo tự tính làm lành,  
Cùng pháp giới chúng sinh,  
Cầu Phật từ gia hộ  
Tâm Bồ Đề kiên cố,  
Xa bề khổ sông mê,  
Chóng quay về bờ giác. o o o**

- **Cúng dàng đoạn: Đốc lòng kính lạy Phật,  
Pháp, Tăng thường ở khắp mười phương.**

*(1 lễ) o o o*

( Mọi người đều đứng chấp tay đọc )  
**Đấng Pháp vương vô thượng,  
 Ba cõi chẳng ai bằng,  
 Thầy dạy khắp trời người,  
 Cha lành chung bốn loài,  
 Quy y trọn một niệm,  
 Dứt sạch nghiệp ba kỳ,  
 Xung dương cùng tán thán,  
 Ưc kiếp không cùng tận.**

\* \* \*

**Phật, chúng sinh tính thường rỗng lặng,  
 Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn,  
 Lưới để châu ví đạo tràng,  
 Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời,  
 Trước chư Phật thân con ảnh hiện,  
 Dưới chân Ngài đỉnh lễ quy y.**

\* \* \*

- **Dốc lòng kính lễ: Y pháp tính độ, vô tướng vô vi, Thanh tịnh pháp thân Tỳ-Lô Giá-Na Phật.** (1 lễ) o

- **Dốc lòng kính lễ: Y thụ dụng độ, vô lậu tự tha Viên mãn báo thân Lô-Xá-Na Phật.** (1 lễ) o

- **Dốc lòng kính lễ: Y biến hóa độ, ứng hiện thập phương, thiên bách ức hóa thân Thích- Ca Mâu- Ni Phật.** ( 1 lễ ) o
- **Dốc lòng kính lễ: San định nhân quả, cúng cứu Tính - Tướng, nhất thiết chư Kinh tạng Tu-Đa-La.** ( 1 lễ ) o
- **Dốc lòng kính lễ: Thùy phạm tứ nghi nghiêm chế tam nghiệp, nhất thiết chư Luật tạng Tỳ- Ni- Da.** ( 1 lễ ) o
- **Dốc lòng kính lễ: Nghiên chân hạch ngục, hiển chính tội tà, nhất thiết chư Luận tạng A-Tỳ- Đàm.** ( 1 lễ ) o
- **Dốc lòng kính lễ: Tính, Tướng bất nhị, minh hợp vô vi, nhất thiết tối thượng Tăng-Già- Gia chúng.** ( 1 lễ ) o
- **Dốc lòng kính lễ: Thập địa, Tam hiền, Ngũ quả, Tứ hướng nhất thiết xuất thế Tăng-Già- Gia chúng.** ( 1 lễ ) o
- **Dốc lòng kính lễ: Tỷ khiêu, ngũ chúng hòa hợp vô tránh, nhất thiết trụ trì Tăng- Già- Gia chúng.** ( 1 lễ ) o
- **Con nay xin vì Bốn ân, Ba cõi, pháp giới chúng sinh, nguyện cho Tam chương tiêu trừ, dốc lòng sám hối.** o o o

Đệ tử chúng con... xin chí thành sám hối: 0

**Xưa kia gây nên bao ác nghiệp,**

**Đều vì vô thủy tham, sân, si,**

**Bởi thân, miệng, ý phát sinh ra,**

**Hết thấy từ nay xin sám hối.**

**Bao nghiệp chướng gây nên như thế,**

**Đều tiêu tan một chút không còn,**

**Niệm niệm cúng khắp trong cõi pháp,**

**Độ chúng sinh chúng ngời Bất thoái. 0 0 0**

- **Sám hối đoạn: Dốc lòng kính lạy Phật,  
Pháp, Tăng thường ở khắp mười phương.**

*( 1 lễ ) 0 0 0*

*( Đại chúng đều ngời tụng bài tán hương )*

**Lư hương vừa bén,**

**Chiên đàn khói thơm,**

**Ngào ngạt muôn ngàn cõi xa,**

**Lòng con kính ngưỡng thiết tha,**

**Nguyện mong chư Phật thương mà chứng minh.**

- **Nam mô Hương-Vân-Cái Bồ-Tát Ma-Ha-Tát.**

*( 3 lần ) 0 0 0*

TỊ H KHẬU Ị GHIỆP CHẬ Ị GÔI :

- **Án tu lị, tu lị, ma ha tu lị, tu tu lị, tát bà ha.** (3 lần) o

TỊ H THẬ Ị GHIỆP CHẬ Ị GÔI :

- **Án tu đa lị, tu đa lị, tu ma lị, sa bà ha.** (3 lần) o

TỊ H TAM Ị GHIỆP CHẬ Ị GÔI :

- **Án sa phạ bà phạ, truyệt đà sa phạ, đạt ma sa phạ, bà phạ truyệt độ hám.** (3 lần) o

AI THỔ ĐỊA CHẬ Ị GÔI :

- **Nam mô tam mãn đà một đà nẫm, án độ rô độ rô, địa vĩ tát bà ha.** (3 lần) o

PHẢ CỤ Ị G DẠI G CHẬ Ị GÔI :

- **Án nga nga nẵng, tam bà phạ phiệt nhật la hộc.** (3 lần) o

## KHAİ LUẬT TẠI G

**Pháp Phật cao sâu rất nhiệm màu,  
 Nghìn muôn ức kiếp dễ hay đâu,  
 Con nay nghe thấy xin vâng giữ,  
 Chân nghĩa Như Lai nguyện hiểu sâu.**

**- Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.**

*( 3 lần ) o*

**- Nam Mô Khai Luật Tạng Bồ Tát Ma-  
 Ha- Tát.**

*( 3 lần ) o o o*

*( Đại chúng tụng tới đây thì dừng mõ, đứng lên lễ Phật 3 lễ rồi phân ban ngòì về hai bên hướng vào nhau theo sơ đồ dưới, vị tụng giới và vị trì sự ngòì hàng trên, vị tụng giới ngòì cao hơn một chút... đại chúng phân ban xong, vị tụng giới thỉnh 3 tiếng chuông và chấp tay đọc)*

**O o**

**o o o o o o o o o o o o o o o o o o**

**o o o o o o o o o o o o o o o o o o**

**o o o o o o o o o o o o o o o o o o**



**Chúng thọ Bồ Tát giới lắng nghe !  
Quy mạng Lô- Xá- Na,  
Mười phương Kim Cương Phật,  
Đỉnh lễ đức Di Lặc,  
Sẽ hạ sinh thành Phật.  
Nay tụng ba tụ giới,  
Bồ Tát đều cùng nghe.  
Giới như đèn sáng lớn,  
Soi sáng đêm tối tăm.  
Giới như gương báu sáng,  
Chiếu rõ tất cả pháp.  
Giới như châu Ma-ni,  
Rưới của giúp kẻ nghèo.  
Thoát khổ mau thành Phật,  
Giới pháp này hơn cả.  
Vì thế chúng Bồ Tát,  
Phải tinh tiến giữ gìn.**

**Chư đại chúng! Phần mùa Xuân (mùa Hạ, mùa Đông... tùy vào mùa nào thì đọc mùa ấy) bốn tháng làm một mùa. Nửa tháng đã qua (một tháng, một tháng rưỡi, hai tháng, hai tháng rưỡi, ba tháng, ba tháng rưỡi, bốn tháng... tùy theo tụng giới vào tháng nào thì đọc tháng ấy) thiếu một đêm, thừa một đêm, còn ba tháng rưỡi ( ba tháng, hai**

*tháng rưỡi, hai tháng, một tháng rưỡi, một tháng, nửa tháng... tùy theo tụng giới vào tháng nào rồi trừ đi còn lại tháng nào thì đọc tháng ấy)*

**Chư đại chúng! Phật pháp sắp diệt, ngày tháng trôi qua, mau như nước dộc, già chết gần kề, vì muốn đắc đạo, nên phải nhất tâm cần cầu tinh tiến. Chư Phật do nhất tâm cần cầu tinh tiến mà chứng được quả Vô thượng Chính đẳng Chính giác, huống là các pháp lành khác.**

**Nhân lúc còn mạnh khỏe, đại chúng nên gắng sức siêng tu pháp lành. Đâu nên chẳng gấp cầu đạo, lại chần chừ tới khi già yếu, há còn mong mỗi tới thú vui gì ?...**

**Ngày nay đã qua,**

**Mạng sống giảm dần,**

**Như cá cạn nước,**

**Nào có vui chi !!!** (1 tiếng chuông)

\*\*\*\*\*

**Hỏi: Chúng nhóm chưa ?** ( vị tụng giới hỏi )

**Đáp: Chúng đã nhóm.** ( vị tri sự đáp )

**Hỏi: Hòa hợp không ?**

**Đáp: Hòa hợp.**

**Hỏi: Chúng nhóm hợp để làm gì ?**

**Đáp: Để tụng giới Bồ Tát.**

**Hỏi: Người chưa thọ giới Bồ Tát và người không thanh tịnh ra chưa ?**

**Đáp: Trong đây không có người chưa thọ giới Bồ Tát và người không thanh tịnh ( Nếu có thì bảo ra rồi đáp rằng: Người chưa thọ giới Bồ Tát và người không thanh tịnh đã ra ).**

**Hỏi: Có bao nhiêu vị Bồ Tát khiếm diện thuyết dục và thanh tịnh ?**

**Đáp: Trong đây không có Bồ Tát khiếm diện thuyết dục và thanh tịnh.**

*(Nếu có Bồ Tát thanh tịnh vắng mặt thuyết dục thì vị nhận gửi dục phải đáp “CÓ” rồi bước ra đõi trước đại chúng, lễ một lễ và quỳ bạch: “Chư đại chúng thương xót lắng nghe. Con là Bồ Tát ...pháp danh... có nhận gửi dục của Bồ Tát... pháp danh... nửa tháng vừa qua, những việc làm của Bồ Tát tại gia đúng như pháp. Nay Bồ Tát... pháp danh...xin được giữ dục và thanh tịnh. Nói xong lễ 3 lễ rồi trở về tòa ngồi).*

**Chư đại chúng! Xin hãy chấp tay, một lòng cung kính, chí tâm lắng nghe. Nay tôi sắp tụng lời tựa về pháp đại thừa của chư Phật. Đại chúng phải yên lặng lắng nghe. Trong đây vị nào biết mình có tội thì phải sám hối. Sám hối thời được an vui. Không sám hối thì tội lỗi càng**

thêm nặng. Người không có tội thời yên lặng. Vì yên lặng nên biết đại chúng thanh tịnh.

Chư đại chúng lắng nghe ! Sau khi đức Phật diệt độ, trong thời mạt pháp, nên phải tôn kính Ba-La-Đề-Mộc-Xoa. Ba-La-Đề-Mộc-Xoa chính là giới pháp này. Trì giới này thời như đi đêm tối gặp đèn sáng, như người nghèo được của báu, như người bệnh được lành, như người tù được thả, như người đi xa được về nhà... Nên biết rằng giới pháp này là bậc thầy sáng suốt của đại chúng, không khác khi đức Phật còn ở đời.

Nếu không có lòng sợ tội, thời tâm lành khó nảy nở. Cho nên trong kinh đức Phật có dạy rằng: Chớ xem thường những lỗi nhỏ mà cho là không hại. Giọt nước tuy nhỏ nhưng dần dần đầy cả chum lớn. Lúc tạo tội chùng trong giây lát mà phải cả nghìn muôn ức năm chịu khổ nơi địa ngục. Một phen bị đọa lạc mất thân người, thời muôn đời khó lấy lại được.

Sắc trẻ không dừng, dường như ngựa chạy, mạng người vô thường, mau hơn nước dốc. Ngày nay dù còn nhưng khó đảm bảo được ngày mai. Đại chúng nên nhất tâm cần cầu tinh

tiên. Chớ biếng nhác trễ lười, phóng túng ngu ngủ. Ngày đêm phải nhiếp tâm niệm Phật, tham thiền, chớ để thời gian luống qua vô ích mà sau này phải ăn năn. Đại chúng mỗi người nên phải nhất tâm cung kính y theo giới này, như pháp tu hành, cần nên học tập.

**Chư đại chúng!** Nay là ngày thứ mười lăm (nếu tháng thiếu tụng giới thì đọc là ngày *mười bốn*) có trăng (không trăng) làm phép **Bồ tát**, tụng **Bồ Tát giới**, đại chúng nên nhất tâm nghe kỹ.

**Ai có tội thời phải phát lồ sám hối. Ai không có tội thời im lặng...**(*đọc tới đây dừng một chút xem có ai sám hối không...nếu có thì bảo người có tội ra trước đại chúng lễ một lễ, quỳ và thú tội... thú tội xong đọc thêm bài sám hối: “Vãng tích sở tạo chư ác nghiệp..., sám hối xong lễ tạ Phật và đại chúng ba lễ rồi trở về chỗ ngồi của mình*). **Vì im lặng nên biết đại chúng thanh tịnh, có thể tụng giới Bồ Tát.**

**Tôi đã tụng lời tựa của giới Bồ Tát rồi:**

**“Nay xin hỏi trong đại chúng đây được thanh tịnh không”** (*hỏi ba lần*)?

**Thưa đại chúng!** Trong đây thanh tịnh, vì im lặng. Việc này xin nhận biết như vậy.

- **Nam mô Phạm Võng Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma-Ha-Tát.** (3 lần) o o o

## PHẬT THUYẾT KINH PHẠM VĨNG PHẨM BỒ TÁT TÂM ĐỊA

### I. LÔ XÁ NA PHẬT

Bấy giờ đức Phật Lô-Xá-Na vì trong đại chúng mà lược giảng “Tâm địa” như chùng bằng đầu sợi tơ trong số trăm nghìn hằng hà sa bất khả thuyết pháp môn.

Ngài kết “Tâm địa phẩm đây chính là lời của tất cả chư Phật thời quá khứ đã giảng, tất cả chư Phật thời vị lai sẽ giảng và tất cả chư Phật thời hiện tại đương giảng. Cũng là pháp môn mà tất cả các hàng Bồ Tát đã học, đương học và sẽ học.

Ta đã từng trăm A-tăng-kỳ kiếp tu tập tâm địa này, do đó Ta được thành Phật hiệu là Lô-Xá-Na. Từ đó các đức Phật khắp trong mười phương đều đem lời giảng của Ta đây hầu mở con đường tâm địa cho hết thấy chúng sinh.”

Khi ấy, từ trên tòa Thiên Quang Sư Tử rực rỡ nơi thế giới Liên Hoa Đài Tạng, đức Phật Lô-Xá-Na phóng ra vô lượng những tia sáng. Trong mỗi một tia sáng lại có vô số các

đức Phật ngồi trên tòa sen báu. Từ trong tia sáng ấy đức Phật Lô-Xá-Na nói với các đức Phật đang ngự trên tòa sen báu ấy rằng: “Các Ngài nên thọ trì phẩm Tâm Địa Pháp Môn của Ta đây, rồi tuần tự đem giảng lại cho trăm nghìn ức Phật Thích Ca và tất cả chúng sinh. Ai nấy đều nên thọ trì, đọc tụng và nhất tâm vâng làm”.

Sau khi lãnh thọ phẩm Tâm địa pháp môn này, tất cả chư Phật đang ngự trên nghìn cánh sen báu, cùng trăm nghìn ức đức Phật Thích Ca đồng đứng dậy rời khỏi tòa Sư Tử. Toàn thân của các Ngài đều chiếu ra vô lượng những tia sáng. Trong mỗi một tia sáng lại hóa hiện ra vô lượng các đức Phật, đồng thời cùng tung lên vô lượng những cánh hoa đẹp xanh, vàng, đỏ, trắng, hương thơm tinh khiết để cúng dàng đức Phật Lô-Xá-Na. Cúng dàng xong, chư Phật từ tạ trở về.

Khi rời khỏi thế giới Liên Hoa Đài Tạng, chư Phật vào chính định thể tính Hư không hoa quang, mỗi Ngài trở lại trôn cũ, dưới cội Bồ đề nơi cõi Diêm Phù Đề.

Sau khi ra khỏi chính định thể tính Hư không hoa quang, đức Phật mới ngự trên tòa Kim Cương Thiên Quang Vương và Diệu Quang Đường mà giảng về Thập Thế giới hải. Rồi đức Phật giảng pháp Thập Trụ nơi cung trời Đế Thích, giảng pháp Thập Hạnh nơi cung trời Diệm Ma, giảng pháp Thập Hồi Hướng nơi cung trời Đâu Suất, giảng pháp Thập Thiên Định nơi cung trời Hóa Lạc, giảng pháp Thập Địa nơi cung trời Tha Hóa, giảng pháp Thập Kim Cương nơi cõi Sơ Thiên, giảng pháp Thập Nhẫn nơi cõi Nhị Thiên, giảng pháp Thập Nguyên nơi cõi Tam Thiên, và sau cùng ở cõi Tứ Thiên, nơi cung trời của Đại Tự Tại Thiên Vương, đức Phật giảng về phẩm Tâm Địa Pháp Môn mà thuở trước đức Phật Lô-Xá-Na đã giảng ở thế giới Liên Hoa Đài Tạng.

Tất cả trăm nghìn vô số ức đức Thích Ca ở nơi thế giới của mình, đều giảng nói như thế cả.

o

## II. THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Bấy giờ đức Phật Thích Ca Mâu Ni, từ lúc sơ khởi hiện thân nơi thế giới Liên Hoa Đài



Tạng, rồi qua phương Đông, đến tại cung trời của Thiên Vương, diễn nói kinh “Ma Thọ Hóa”. Sau đó, Ngài giảng sinh nơi cõi Diêm Phù Đề, tại nước Ca Tỳ La Vệ. Thân phụ là vua Tịnh Phạn và hoàng hậu là Ma Gia, nữ danh của ngài là Tất Đạt Đa. Năm mười chín tuổi xuất gia, ba mươi tuổi thành đạo, hiệu ngài là Thích Ca Mâu Ni Phật.

Từ bảo tòa Kim Cương Hoa Quang, nơi đạo tràng tịch diệt, nhân đến nơi cung trời của Đại Tự Tại Thiên Vương, trong mười nơi ấy, đức Phật tuần tự ngự đến thuyết pháp.

Lúc đó nhân đi xem bảo tràng màn lưới của Đại Phạm Thiên Vương, đức Phật vì đại chúng mà giảng Kinh Phạm Võng. Ngài dạy rằng: “Vô lượng thế giới dường như là các mắt lưới. Mỗi thế giới đều có khác nhau, khác nhau đến số vô lượng. Giáo pháp của mười phương Phật cũng đều như vậy”.

Đức Phật đã tám nghìn lần đến thế giới Sa Bà này, ngự trên bảo tòa Kim Cương Quang Minh, nhân đến ngự nơi cung của Đại Tự Tại Thiên Vương mà lược giảng Tâm địa pháp môn cho tất cả đại chúng ở trong các pháp hội ấy.

Sau đó từ cung của Thiên Vương, đức Phật trở xuống ngự dưới cội Bồ Đề, nơi cội Diêm Phù Đề, vì tất cả chúng sinh có duyên lành trên quả đất này mà giảng về giới pháp Kim Cương Quang Minh Bảo Giới. Giới pháp này là lời thường trì tụng của đức Phật Lô-Xá-Na, khi Ngài mới phát tâm Bồ Đề, trong thời kỳ tu nhân, hành Bồ tát đạo, sắp sửa thành Phật. Giới pháp này cũng chính là bản nguyên của tất cả chư Phật, là bản nguyên của tất cả Bồ Tát và là chủng tử của Phật tính.

Tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Tất cả Ý thức, Sắc, Tâm, là tình, là tâm đều vào trong phạm vi giới pháp Phật tính này. Vì chắc chắn thường có chính nhân, nên chắc chắn Pháp thân thường trụ.

Sáu Ba-La-Đề-Mộc-Xoa như thế xuất hiện trong đời. Giới pháp này là chỗ kính trọng, trợ trì của tất cả các hàng Bồ Tát mới phát tâm trong ba thuở.

Giờ đây, đức Phật sẽ vì trong đại chúng này mà giảng lại Giới phẩm Vô Tận Tạng, là Giới phẩm của tất cả chúng sinh, là bản nguyên của tự tính thanh tịnh.

Nay Ta là Lô-Xá-Na,  
Đương ngồi trên đài Liên Hoa,  
Trên nghìn cánh sen đơm vòng,  
Lại hiện ra nghìn Thích Ca.  
Mỗi cánh sen trăm ức cội,  
Mỗi cội một Phật Thích Ca,  
Đều ngồi dưới cội Bồ Đề,  
Đồng thời thành Chính giác đạo.  
Nghìn trăm ức Phật như vậy,  
Lô-Xá-Na là bản thân.  
Trăm nghìn ức Phật Thích Ca,  
Đều đem theo vi trần chúng,  
Cùng nhau đến tại chỗ Ta,  
Để nghe Ta tụng Phật giới.  
Ta liền giảng môn cam lộ,  
Bấy giờ trăm nghìn ức Phật,  
Trở về đạo tràng của mình,  
Đều ngồi nơi cội Bồ Đề,  
Tuyên thuyết ra sáu giới trọng  
Và hai mươi tám giới khinh.  
Giới của bản sư Xá-Na,  
Khi Ngài vừa mới phát tâm,  
Giới như vàng nhật nguyệt sáng,  
Cũng như chuỗi báu ngọc châu.

**Chúng Bồ tát như vi trần,  
Do giới này mà thành Phật.  
Đây là Đức Xá-Na tụng,  
Ta nay cũng tụng như vậy.  
Các ông tân học Bồ Tát,  
Phải cung kính thọ trì giới,  
Khi thọ trì giới này rồi,  
Đem truyền lại cho chúng sinh,  
Lắng nghe Ta đang trì tụng,  
Pháp Ba-La-Đề-Mộc-Xoa  
Là giới tạng trong Phật pháp.  
Đại chúng một lòng tin chắc,  
Các người là Phật sẽ thành,  
Ta đây là Phật đã thành.  
Thường có lòng tin như vậy,  
Thời giới phẩm đã trọn vẹn,  
Tất cả những người có tâm,  
Đều nên thọ trì Phật giới.  
Chúng sinh nào thọ Phật giới,  
Chính là vào hàng chư Phật,  
Đã đồng hàng bậc Đại Giác.  
Đại chúng đều nên cung kính,  
Nhất tâm nghe lời Ta tụng.** 0

### III. ĐỨC PHẬT KẾT BỒ TÁT GIỚI

Bấy giờ, đức Phật Thích Ca Mâu Ni, khi mới thành đạo, lúc ngồi dưới cội Bồ Đề, Ngài bắt đầu kết “Bồ Tát Giới” Ngài dạy: Phải nên Hiếu thuận với cha mẹ, đồng đạo và Tam Bảo. Hiếu thuận là pháp chí đạo. Hiếu còn gọi là “Giới”, cũng gọi là “Cấm ngăn”.

Liên đó, từ nơi miệng đức Phật phóng ra vô lượng tia sáng. Bấy giờ có đến trăm nghìn vạn ức đại chúng, các hàng Bồ Tát, mười tám Phạm Thiên, sáu cõi trời Đục, mười sáu vị đại Quốc vương, đồng chấp tay chí tâm lắng nghe đức Phật tụng Giới pháp đại thừa của tất cả chư Phật. Đức Phật nói với các vị Bồ Tát rằng:

Nay Như Lai cứ mỗi nửa tháng tụng tụng giới pháp của chư Phật. Tất cả các hàng Bồ Tát từ sơ phát tâm, nhần đến các Bồ tát Thập Phát Thú, Thập Trưởng Dưỡng, Thập Kim Cương, Thập Địa cũng cùng tụng giới pháp này. Vì thế nên giới quang từ miệng của Như Lai phóng ra. Phóng quang là vì có duyên do, chớ chẳng phải vô có. Giới quang ấy chẳng phải màu xanh, vàng, đỏ, trắng và đen; chẳng phải sắc pháp, cũng chẳng phải tâm pháp, chẳng phải pháp

**hữu, pháp vô, cũng chẳng phải pháp nhân, pháp quả. Nó chính là bản nguyên của tất cả chư Phật. Là căn bản của chúng Phật tử. Vì thế nên chúng Phật tử phải thọ trì, phải đọc tụng, phải học tập và giữ gìn giới pháp này.**

**Chúng Phật tử lắng nghe ! Nếu là người đã thọ giới Bồ Tát này, không luận là Quốc vương, Thái tử, Quan chức, cũng không luận là chư thiên cõi Sắc, cõi Dục, không luận là hàng thứ dân, huỳnh môn, dâm nam, dâm nữ hay hàng nô tỳ, cũng không luận là tám bộ quỷ thần, thần Kim Cương, hay loài Súc sinh, nhân đến kẻ biến hóa... hễ ai nhận hiểu được lời truyền giới của Pháp sư thời đều được thọ giới, và đều được gọi là thanh tịnh bậc nhất.       o**

#### **IV.       SÁU GIỚI TRỌNG**

**Đức Phật truyền dạy với các Phật tử rằng: “Có sáu điều giới trọng dành cho các Phật tử thọ Bồ Tát giới tại gia. Nếu người thọ giới Bồ Tát này mà không đọc tụng, không thọ trì thời người ấy không phải là Bồ Tát, không phải là Phật tử, chính Như Lai xưa kia cũng**

tụng như vậy. Tất cả các hàng Bồ Tát đã học, đang học, và sẽ học.

Nay Như Lai sẽ lược giảng về tướng trạng của giới Bồ Tát tại gia, các vị thọ Bồ Tát giới phải hết lòng lắng nghe, cần nên tinh tiến học tập, kính trọng, thụ trì. O

### 1. GIỚI THỨ Ị HÁT: KHÔNG SÁT SINH

Nếu Phật tử đã thọ Bồ Tát giới mà còn tự mình giết, bảo người giết, phương tiện giết, khen tặng sự giết, thấy giết mà tùy hỷ, nhẫn đến dùng bùa chú để giết; nhân giết, duyên giết, cách thức giết, nghiệp giết. Phạm tất cả loài hữu tình có mạng sống đều không được có ý giết. Là Phật tử, lẽ ra phải luôn luôn có lòng từ bi, lòng hiếu thuận, lập nguyện cứu giúp tất cả chúng sinh. Trái lại, lại phóng tâm nở lòng sát sinh. Phật tử này phạm “Bồ Tát Ba-La-Di tội”.

### 2. GIỚI THỨ HAI: KHÔNG TRỘM CẤP

Nếu Phật tử đã thọ Bồ Tát giới mà còn tự mình trộm cắp, bảo người trộm cắp, phương tiện trộm cắp, nhẫn đến dùng bùa chú để trộm cắp; nhân trộm cắp, duyên trộm cắp, cách thức

trộm cắp, nghiệp trộm cắp... Tất cả tài vật có chủ, dù là của quỷ thần hay của giặc cướp, nhĩn đến một cây kim, một ngọn cỏ, người không cho, không được trộm cắp. Là Phật tử, lẽ ra phải luôn luôn có lòng từ bi, lòng hiếu thuận, thường tìm phương cứu giúp mọi người, khiến cho mọi người được vui, được phúc vậy mà trái lại lại trộm cắp tài vật của người, Phật tử này phạm “Bồ Tát Ba-La-Di tội”.

### 3. GIỚI THỨ BA: KHÔNG TÀ DÂM

Nếu Phật tử đã thọ Bồ Tát giới mà còn tự mình tà dâm, bảo người tà dâm, đối với tất cả người nam, người nữ, các loài cái, loài mái, loài trống, cho đến chư thiên, nhĩn đến các loài quỷ thần, quỷ thần nam, quỷ thần nữ...mà hành tà dâm, nhân tà dâm, duyên tà dâm, cách thức tà dâm, nghiệp tà dâm. Là Phật tử đối với tất cả các loài không được tà dâm. Lẽ ra phải có lòng từ bi, lòng hiếu thuận, tìm phương cứu giúp tất cả chúng sinh, đem pháp thanh tịnh của chư Phật để khuyên dạy người, trái lại không có tâm thanh tịnh, lại đi hành tà dâm với các loài súc sinh, nhĩn đến cha, mẹ, anh, chị, em...



trong lục thân quyến thuộc, Phật tử này phạm “Bồ Tát Ba-La-Di tội”.

#### 4. GIỚI THỨ TƯ: KHÔNG VỌNG NGŨ

Nếu Phật tử đã thọ Bồ Tát giới mà còn tự mình nói lời vọng ngữ, bảo người vọng ngữ, phương tiện vọng ngữ, nhân vọng ngữ, duyên vọng ngữ, cách thức vọng ngữ, nghiệp vọng ngữ. Nhẫn đến không thấy nói thấy, thấy nói không thấy, hoặc thân vọng ngữ, tâm vọng ngữ. Là Phật tử lẽ ra phải luôn luôn nói những lời chân thật, chính ngữ, chính kiến và cũng bảo cho tất cả chúng sinh nói những lời chính ngữ, chính kiến. Vậy mà trái lại, lại đi nói những lời tà ngữ, tà kiến, làm cho mọi người tà ngữ, tà kiến, tà nghiệp, Phật tử này phạm “Bồ Tát Ba-La-Di tội”.

#### 5. GIỚI THỨ Ị ẨM: RAO NÓI LỖI CỦA BỐN CHÚNG

Nếu Phật tử đã thọ Bồ Tát giới mà còn tự mình đi rao nói lỗi của bốn chúng: Bồ Tát xuất gia, Bồ Tát tại gia, Tỷ Khiêu, Tỷ Khiêu Ni, hoặc bảo người rao nói những tội lỗi đó, nhân rao nói tội lỗi, duyên rao nói tội lỗi, cách thức

rao nói tội lỗi, nghiệp rao nói tội lỗi. Là Phật tử khi nghe những kẻ ác, kẻ ngoại đạo cùng hàng nhị thừa nói những lời phi pháp, phi luật, trái với oai nghi, trái với Phật pháp, thời phải luôn có lòng từ bi, lòng bình đẳng giáo hóa cho những kẻ ác ấy, khiến cho họ sinh khởi tín tâm đối với pháp đại thừa. Vậy mà trái lại, Phật tử này lại tự mình đi rao nói những điều lỗi lầm trong đại chúng, Phật tử này phạm “Bồ Tát Ba-La-Di tội”.

#### 6. GIỚI THỨ SÁU: KHÔNG BÁN RƯỢU

Nếu Phật tử đã thọ Bồ Tát giới mà còn tự mình bán rượu, bảo người bán rượu, nhân báo rượu, duyên bán rượu, cách thức bán rượu, nghiệp bán rượu. Tất cả các loại rượu và loại có chất gây nghiện, làm mất tâm lành của chúng sinh đều không được bán. Vì rượu và các chất gây nghiện đó là nhân duyên sinh ra các tội lỗi. Là Phật tử lẽ ra phải làm cho tất cả chúng sinh có chính kiến, có trí tuệ. Ngược lại, lại đem sự say mê, điên đảo khiến cho họ đánh mất bản tâm, Phật tử này phạm “Bồ Tát Ba-La-Di tội”.

o

**Chư Phật tử ! trên đây là sáu điều giới trọng của Bồ Tát tại gia. Sáu giới này là tròng anh lạc để trang nghiêm thân thể, là diệu hương thơm ngát sông khắp cả mười phương; là đại thiện pháp để ngăn chặn tất cả các pháp bất thiện, là kho tàng diệu bảo xóa đi tất cả cảnh nghèo hèn, là ruộng phúc để sinh ra các công đức, là pháp dược cam lộ để cứu khổ tất cả chúng sinh, là pháp đại tịch tịnh đưa đến cõi Niết Bàn. Chỉ cần một lòng thành kính, nhất tâm thọ giới, người đó đã được vô lượng vô biên công đức, huống chi là nhất tâm tín thọ, một lòng trì giữ, không cho hủy phạm.     o**

## **V. HAI MƯƠI TÁM GIỚI KHINH:**

**Chư Phật tử ! dưới đây là hai mươi tám điều giới khinh của Bồ Tát tại gia.     o**

### **1. GIỚI THỨ 1 HÁT: KHÔNG CÚNG DÀNG CHA MẸ VÀ SƯ TRƯỞNG**

**Nếu Phật tử đã thọ Bồ Tát giới mà không hiếu thuận với cha mẹ và sư trưởng, cũng không thăm hỏi, cung cấp, nuôi dưỡng khi già,**

khi bệnh thì Bồ Tát này sẽ bị đọa. Là Phật tử lẽ ra phải hết lòng hiếu thuận, cung kính dưỡng nuôi cha mẹ, cúng dàng sư trưởng, dù cho phải hy sinh thân mạng, hết sạch tiền tài cũng không luyến tiếc. Đàng này lại khởi tâm bôn sển, ích kỷ, kiêu căng. Như thế, nếu phạm mà không sinh tâm hổ thẹn và ăn năn sám hối, Phật tử này phạm “Khinh Cấu tội”.

## 2. GIỚI THỨ HAI: KHÔNG UỐNG RƯỢU

Nếu Phật tử đã thọ Bồ Tát giới mà tự mình uống rượu, bảo người uống rượu, thấy người uống rượu mà tùy hỷ thì sẽ bị đọa. Nếu tự tay rót rượu, đưa rượu cho người uống, Phật tử này bị mang ác báo năm trăm đời đọa vào loài không tay. Đối với tất cả các loại rượu, nếu cố tình tự mình uống, bảo người uống, dâng cho người uống. Như thế, nếu phạm mà không sinh tâm hổ thẹn và ăn năn sám hối, Phật tử này phạm “Khinh Cấu tội”.

### **3. GIỚI THỨ BA: KHÔNG CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH**

Nếu Phật tử đã thọ Bồ Tát giới, khi gặp người bệnh mà sinh khởi ác tâm, bỏ mặc quay đi, không có lòng thương, Phật tử này phạm tội sơ ý. Đối với Phật tử, việc chăm sóc bệnh nhân là phúc điền thứ nhất trong tám món phúc điền, vậy mà không chăm sóc lại cố tình bỏ đi. Như thế, nếu phạm mà không sinh tâm hổ thẹn và ăn năn sám hối, Phật tử này phạm “Khinh Cầu tội”.

### **4. GIỚI THỨ TƯ: KHÔNG BỐ THÍ**

Nếu Phật tử đã thọ Bồ Tát giới thấy người nghèo khổ, bệnh tật, thiếu thốn tới xin, có mà không cho, tùy tâm bố thí ít nhiều, để người đến xin trở về tay không. Như thế, nếu phạm mà không sinh tâm hổ thẹn và ăn năn sám hối, Phật tử này phạm “Khinh Cầu tội”.

### **5. GIỚI THỨ NĂM: KHÔNG CHÀO HỎI LỄ KÍNH BẬC TÔN TRƯỞNG**

Nếu Phật tử đã thọ Bồ Tát giới, khi gặp các bậc trưởng lão Tỷ Khiêu, Tỷ Khiêu Ni và

các hàng Bồ Tát thiện tri thức thọ giới trước, không khởi tâm cung kính, đĩnh lễ, đứng dậy đón chào. Như thế, nếu phạm mà không sinh tâm hổ thẹn và ăn năn sám hối, Phật tử này phạm “Khinh Cầu tội”.

#### 6. GIỚI THỨ SÁU: KHINH MẠN NGƯỜI PHÁ GIỚI

Nếu Phật tử đã thọ Bồ Tát giới, khi thấy các hàng Tỷ Khiêu, Tỷ Khiêu Ni cùng các vị Bồ Tát đồng hàng phạm giới, không khởi tâm thương xót, lại sinh lòng kiêu căng, ngã mạn chê bai, tự cho mình hơn người. Như thế, nếu phạm mà không sinh tâm hổ thẹn và ăn năn sám hối, Phật tử này phạm “Khinh Cầu tội”.

#### 7. GIỚI THỨ BẢY: KHÔNG TRÌ TRAI GIỚI, CÚNG DÀNG TAM BẢO

Nếu Phật tử đã thọ Bồ Tát giới, một tháng ít nhất không giữ được sáu ngày trai giới, cũng không thân cận, cúng dàng Tam Bảo. Như thế, nếu phạm mà không sinh tâm hổ thẹn và ăn năn sám hối, Phật tử này phạm “Khinh Cầu tội”.

**8. GIỚI THỨ TÁM: KHÔNG ĐI NGHE PHÁP**

Nếu Phật tử đã thọ Bồ Tát giới, trong vòng bốn mươi dặm, biết có bậc trưởng thượng, chân tu giảng kinh thuyết pháp mà không đến nghe. Như thế, nếu phạm mà không sinh tâm hổ thẹn và ăn năn sám hối, Phật tử này phạm “Khinh Cấu tội”.

**9. GIỚI THỨ CHÍ : KHÔNG DÙNG ĐỒ DÙNG CỦA TẶNG**

Nếu Phật tử đã thọ Bồ Tát giới mà tự ý dùng đồ dùng của Tặng như: Y phục, bình bát, tọa cụ, ngọa cụ, giường, ghế và các vật dụng khác... Như thế, nếu phạm mà không sinh tâm hổ thẹn và ăn năn sám hối, Phật tử này phạm “Khinh Cấu tội”.

**10. GIỚI THỨ MƯỜI: KHÔNG UỐNG NƯỚC CÓ TRÙNG**

Nếu Phật tử đã thọ Bồ Tát giới, thấy nước có trùng, hoặc biết, hoặc nghi, hoặc đưa cho người. Đối với Phật tử, lẽ ra phải sinh tâm từ bi thương xót, cứu giúp tất cả, đànng này lại đem ra uống, hoặc dâng người uống. Như thế, nếu

phạm mà không sinh tâm hổ thẹn và ăn năn sám hối, Phật tử này phạm “Khinh Cầu tội”.

**11. GIỚI THỨ MƯỜI MỘT: ĐI MỘT MÌNH  
TỚI CHỖ NGUY HIỂM**

Nếu Phật tử đã thọ Bồ Tát giới, biết chỗ hiểm nạn như: cõi nước hung ác, nhà vua tàn bạo, đất đai gập gềnh, cỏ cây rậm rạp, có loài thú dữ, rắn rết bọ cạp, cùng nạn giặc cướp, nước lũ, lửa cháy và chỗ chiến tranh...mà một mình đi vào. Như thế, nếu phạm mà không sinh tâm hổ thẹn và ăn năn sám hối, Phật tử này phạm “Khinh Cầu tội”.

**12. GIỚI THỨ MƯỜI HAI: MỘT MÌNH NGỦ  
ĐÊM TẠI CHÙA NI (TĂNG)**

Nếu Phật tử đã thọ Bồ Tát giới mà một mình ngủ lại Chùa viện của Ni, hoặc nữ Bồ Tát tại gia một mình ngủ lại Chùa viện của Tăng thì phạm tội đọa. Vì muốn giữ cho tâm thanh tịnh và tránh sự nghi ngờ, nên một mình không được ngủ lại Chùa viện của Ni; hoặc nữ Bồ Tát không được một mình ngủ lại Chùa viện của Tăng. Như thế, nếu phạm mà không sinh tâm



**hỗ thẹn và ăn năn sám hối, Phật tử này phạm “Khinh Cầu tội”.**

**13. GIỚI THỨ MƯỜI BA: VÌ CỦA CẢI  
MÀ ĐÁNH ĐẬP NGƯỜI**

**Nếu Phật tử đã thọ Bồ Tát giới, vì của cải mà tự đánh đập người, bảo người khác đánh đập người, nhẫn đến dùng phương tiện để đánh đập người. Là Phật tử lẽ ra phải phát tâm Bồ đề, đem tất cả tài vật để bố thí cho chúng sinh. Trái lại, lại vì của cải mà đánh đập, chửi bới, nguyên rửa người. Như thế, nếu phạm mà không sinh tâm hổ thẹn và ăn năn sám hối, Phật tử này phạm “Khinh Cầu tội”.**

**14. GIỚI THỨ MƯỜI BỐỊ : ĐEM THỨC  
ĂN THỪA DÂNG LÊN BỐN CHÚNG**

**Nếu Phật tử đã thọ Bồ Tát giới, đem thức ăn thừa để dâng lên cúng dàng bốn chúng Tỷ Khiêu, Tỷ Khiêu Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di còn mình thì dùng đồ ngon, vật tốt. Như thế, nếu phạm mà không sinh tâm hổ thẹn và ăn năn sám hối, Phật tử này phạm “Khinh Cầu tội”.**

**15. GIỚI THỨ MƯỜI LĂM: KHÔNG NUÔI  
MÈO, CHỒN VÀ LOÀI CHIM CẮT**

Nếu Phật tử đã thọ Bồ Tát giới mà còn tự nuôi Mèo, Chồn và loài chim Cắt. Là Phật tử lẽ ra phải phát tâm Bồ đề, bình đẳng cứu giúp tất cả các loại chúng sinh, đừng này lại nuôi con lớn để cho bắt giết con bé. Như thế, nếu phạm mà không sinh tâm hổ thẹn và ăn năn sám hối, Phật tử này phạm “Khinh Cầu tội”.

**16. GIỚI THỨ MƯỜI SÁU: NUÔI  
LOÀI SÚC VẬT.**

Nếu Phật tử đã thọ Bồ Tát giới mà nuôi các loài súc vật như: chó, lợn, trâu, dê, voi, ngựa, gà, khỉ, cùng các loài chim, nhĩn đến tất cả các loài súc vật... nếu không làm phép “Tịnh Thí” cho người chưa thọ giới nuôi. Như thế, nếu phạm mà không sinh tâm hổ thẹn và ăn năn sám hối, Phật tử này phạm “Khinh Cầu tội”.

**17. GIỚI THỨ MƯỜI BẢY: KHÔNG CHỨA  
PHÁP CỤ CÚNG DÀNG**

Nếu Phật tử đã thọ Bồ Tát giới, có đủ điều kiện cúng dàng mà không sắm sửa, chuẩn bị

sẵn ba y, bình bát, tọa cụ và những vật dụng cần dùng để cúng dàng Tăng chúng. Như thế, nếu phạm mà không sinh tâm hổ thẹn và ăn năn sám hối, Phật tử này phạm “Khinh Cấu tội”.

#### 18. GIỚI THỨ MƯỜI TÁM: GIEO TRỒNG KHÔNG CHỌN CHỖ ĐẤT TỐT

Nếu Phật tử đã thọ Bồ Tát giới, vì mưu sinh cuộc sống, cần làm nương rẫy để nuôi sống gia đình mà không chọn nơi đất tốt, nước trong, có ít loại côn trùng sinh sống. Như thế, nếu phạm mà không sinh tâm hổ thẹn và ăn năn sám hối, Phật tử này phạm “Khinh Cấu tội”.

#### 19. GIỚI THỨ MƯỜI CHÍN : BUÔN BÁN KHÔNG CHÂN CHÍNH

Nếu Phật tử đã thọ Bồ Tát giới, vì mưu sinh cuộc sống mà làm nghề buôn bán. Lẽ ra phải cân, đong, đo, đếm cho đầy đủ; khi đã phát giá rồi thì không nên rút lời. Trái lại, lại đi tráo trở, bỏ người trả ít bán cho người trả nhiều, cân đong gian dối, tính đếm không thực.

Như thế, nếu phạm mà không sinh tâm hổ thẹn và ăn năn sám hối, Phật tử này phạm “Khinh Cầu tội”.

**20. GIỚI THỨ HAI MƯƠI: HÀNH DÂM  
PHI THỜI, PHI XÚ**

Nếu Phật tử đã thọ Bồ Tát giới, phải nên biết rằng “Dâm dục là nguồn gốc của luân hồi”. Là Phật tử lẽ ra phải thiếu dục tri túc, thường quán bất tịnh để xả tâm tham, thường nhớ Phật, niệm Phật để nuôi lớn tâm Bồ đề. Trái lại, lại móng khởi tâm tà, hành dâm nơi tôn nghiêm, điện thờ và các trồn già lam... Như thế, nếu phạm mà không sinh tâm hổ thẹn và ăn năn sám hối, Phật tử này phạm “Khinh Cầu tội”.

**21. GIỚI THỨ HAI MƯƠI MỐT:  
BUÔN BÁN TRỐN THUẾ**

Nếu Phật tử đã thọ Bồ Tát giới, vì mưu sinh cuộc sống mà làm nghề buôn bán. Là Phật tử lẽ ra phải chân thực, chính mệnh buôn bán, thường niệm tứ ân, đóng góp thuế má cho nhà nước đầy đủ. Trái lại, lại đi lừa lọc, khai man,

trôn thuế, trái với chính hạnh của Bồ Tát. Như thế, nếu phạm mà không sinh tâm hổ thẹn và ăn năn sám hối, Phật tử này phạm “Khinh Cầu tội”.

**22. GIỚI THỨ HAI MƯƠI HAI:  
VI PHẠM LUẬT NƯỚC**

Nếu Phật tử đã thọ Bồ Tát giới mà còn theo bè kết đảng, chống lại đồng bào, hoặc làm ăn trái phép... vi phạm luật quốc gia. Là Phật tử lẽ ra phải luôn sinh sống chân thực, làm khuôn phép, mô phạm cho đời. Trái lại, lại phạm vào điều luật quốc gia. Như thế, nếu phạm mà không sinh tâm hổ thẹn và ăn năn sám hối, Phật tử này phạm “Khinh Cầu tội”.

**23. GIỚI THỨ HAI MƯƠI BA: KHÔNG ĂN  
TRƯỚC KHI CÚNG DÀNG TAM BẢO**

Nếu Phật tử đã thọ Bồ Tát giới, khi làm ra các loại rau, dưa, củ, quả, nhấm đến lúa, ngô, khoai, sắn... mà không đem cúng dàng Tam Bảo trước, Phật tử này phạm vào tội sơ ý. Là Phật tử, lẽ ra phải luôn nhớ niệm công ơn Tam Bảo, vì Tam Bảo chính là ruộng phúc điền để

cho ta gieo trồng những hạt giống Bồ đề. Trái lại, lại bõn xẽn, tự kiêu, không đem cúng dàng Tam Bảo trước. Như thế, nếu phạm mà không sinh tâm hổ thẹn và ăn năn sám hối, Phật tử này phạm “Khinh Cầu tội”.

**24. GIỚI THỨ HAI MƯỜI TƯ:  
THUYẾT PHÁP NÊN THỈNH Ý TĂNG**

Nếu Phật tử đã thọ Bồ Tát giới, khi biết chư Tăng thuyết giảng về Phật pháp, phải tinh tiến đến nghe để học hỏi, tu tập. Trái lại, lại ngã mạn kiêu căng, chê thầy thuyết dở, khen mình thuyết hay rồi tự ý nhóm họp đại chúng để thuyết pháp, không cần thỉnh thị ý của chư Tăng. Như thế, nếu phạm mà không sinh tâm hổ thẹn và ăn năn sám hối, Phật tử này phạm “Khinh Cầu tội”.

**25. GIỚI THỨ HAI MƯỜI LĂM:  
ĐI TRƯỚC NĂM CHÚNG XUẤT GIA**

Nếu Phật tử đã thọ Bồ Tát giới, phải luôn thực hành sáu pháp Ba la mật và cung kính Tam Bảo. Không được khởi tâm kiêu mạn, ra đường đi trước năm chúng xuất gia: Tỷ Khiêu,

Tỷ Khiêu Ni, Thức Xoa Ma Na, Sa Si và Sa Di Ni. Như thế, nếu phạm mà không sinh tâm hổ thẹn và ăn năn sám hối, Phật tử này phạm “Khinh Cầu tội”.

26. GIỚI THỨ HAI MƯƠI SÁU:

**PHÂN BIỆT CÚNG DÀNG TẶNG**

Nếu Phật tử đã thọ Bồ Tát giới, đối với chư Tăng nên bình đẳng cung kính, không nên đem đồ ngon vật tốt để cúng riêng thầy mình; còn chư Tăng thì cúng đồ dở vật xấu. Như thế, nếu phạm mà không sinh tâm hổ thẹn và ăn năn sám hối, Phật tử này phạm “Khinh Cầu tội”.

27. GIỚI THỨ HAI MƯƠI BẢY:

**KHÔNG ĐƯỢC NUÔI TÂM VÀ GIA SÚC**

Nếu Phật tử đã thọ Bồ Tát giới, phải luôn tu hạnh chính nghiệp và nuôi lớn lòng từ bi, không nên vì lợi dưỡng mà nuôi Tâm và Gia súc. Đức Phật dạy: “Tất cả chúng sinh đều có Phật tính, Như Lai là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành”. Vì thế, là Phật tử phải tôn trọng mạng sống của tất cả chúng sinh,

không được vì lợi ích bản thân mà trà đạp lên thân thể và mạng sống của loài khác. Như thế, nếu phạm mà không sinh tâm hổ thẹn và ăn năn sám hối, Phật tử này phạm “Khinh Cấu tội”.

**28. GIỚI THỨ HAI MƯƠI TÁM:  
ĐI ĐƯỜNG GẶP NGƯỜI BỆNH  
PHẢI DỪNG LẠI CHĂM SÓC**

Nếu Phật tử đã thọ Bồ Tát giới, khi đi trên đường gặp người bệnh phải dừng lại để chăm sóc, hỏi han, hoặc gửi gắm nhờ người chăm sóc. Trái lại, lại vô tình liếc mắt bỏ đi, không phát khởi được lòng từ bi của Bồ Tát, làm mất đi thiện căn phổ độ chúng sinh. Như thế, nếu phạm mà không sinh tâm hổ thẹn và ăn năn sám hối, Phật tử này phạm “Khinh Cấu tội”. 〇

**VI. PHẦN TỔNG KẾT:**

Đức Phật dạy: Các Phật tử ! đó là hai mươi tám điều giới khinh của Bồ Tát tại gia phải thọ trì, phải đọc tụng, phải y giáo phụng hành. Chư Bồ Tát thuở quá khứ đã thọ trì, đã đọc tụng, đã thực hành; chư Bồ Tát thời hiện



tại đang đọc tụng, đang thọ trì, đang thực hành; chư Bồ Tát thời vị lai sẽ đọc tụng, sẽ thọ trì và cũng sẽ thực hành. Xưa kia, khi còn hành Bồ Tát đạo, chính Ta cũng đã đọc tụng, đã thọ trì và đã thực hành như vậy mà chúng được đạo quả Vô thượng chính đẳng chính giác. 0

Chư Phật tử ! trên đây là sáu điều giới trọng và hai mươi tám giới khinh của Bồ Tát gai tia. Chư Phật tử phải nên tinh tiến, nhất tâm thọ trì, đọc tụng và y giáo phụng hành. Những điều giới bản đây, chư Phật trong ba thuở đã tụng, đang tụng và sẽ tụng, Ta nay cũng tụng như vậy. 0 0 0

#### VII. PHÂN LƯU THÔNG:

Đức Phật dạy rằng: Tất cả các hàng Quốc Vương, Vương Tử, Quan Đại Thần, Tỷ Khiêu, Tỷ Khiêu Ni, Thiện Nam, Tín Nữ... những người đã thọ giới Bồ Tát, phải nên thọ trì, đọc tụng, thuyết giảng, biên chép, truyền bá quyển “Giới Pháp Phật Tính” này được lưu thông mãi mãi. Tất cả chúng sinh nhân nơi giới pháp này mà được thoát khỏi ba đường ác khổ, được sinh về cảnh giới an lành của chư Phật, được

chư Phật khen ngợi và thụ ký cho đạo Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác.

Nay Như Lai ở dưới cội Bồ Đề này, lược giảng về “Tâm Địa Pháp Môn”, giới pháp Ba-La-Đề-Mộc-Xoa của chư Phật. Các người phải nên nhất tâm nghe kỹ, hoan hỷ thọ trì.

Khi đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng xong về mười vô tận giới pháp trong phẩm “Tâm Địa Pháp Môn” của đức Phật Lô-Xá-Na đã giảng ở thế giới Liên Hoa Đài Tạng lúc trước. Nghìn trăm ức Phật Thích Ca ở các thế giới khác cũng đồng giảng như vậy.

Tất cả Phật tâm tạng, địa tạng, giới tạng, vô lượng hạnh nguyện tạng, nhân quả Phật tính thường trụ tạng đều thuyết giảng vô lượng pháp tạng như thế đã xong.

Hết thấy chúng Bồ Tát và chúng sinh trong trăm nghìn ức thế giới đều hoan hỷ, tín thọ phụng hành.

o o o



**VIII. KỆ KHEN NGỢI GIỚI PHÁP:**

Người trí nhiều định tuệ,  
Thọ trì được pháp này,  
Khi chưa thành Phật đạo,  
Được hưởng năm điều vui:  
Một là mười phương Phật,  
Thương tưởng hộ trì luôn.  
Hai là lúc lâm chung,  
Chính niệm lòng vui vẻ.  
Ba là sinh chỗ nào,  
Cùng Bồ Tát làm bạn.  
Bốn là những công đức,  
Giới độ đều thành tựu.  
Năm đời này, đời sau,  
Đủ giới và phúc tuệ.  
Vì thế nên Phật tử,  
Phải tinh tiến nhất tâm,  
Nghiêm trì giới của Phật,  
Tròn sạch như minh châu.  
Người gìn giữ giới này,  
Được vô lượng công đức,  
Đem hồi hướng chúng sinh,  
Đồng nhập nhất thiết trí,  
Ai nghe được pháp này,  
Đều viên thành Phật đạo.

**IX. KỆ HỒI HƯỚNG:**

Trên Đài Liên Hoa Tạng  
 Lược giảng Pháp môn này,  
 Truyền lại chư Thế Tôn,  
 Khinh, Trọng đã phân rành,  
 Tất cả được nhờ ân,  
 Và sẽ đều thành Phật.

- Nam Mô Phạm Võng Giáo Chủ Lô-Xá-Na  
 Phật biến Pháp giới Tam Bảo. ( 3 lần ) o o o

**X. KỆ KẾT THỈNH GIỚI:**

Trời, A-Tu-La, Dạ-Xoa thấy  
 Ai đến nghe pháp phải hết lòng,  
 Ủng hộ Phật pháp cho thường còn,  
 Mọi người siêng tu lời Phật dạy.  
 Bao nhiêu thính giả đến chỗ này,  
 Hoặc ở cõi đất hoặc trên không,  
 Nương theo chính pháp ngày đên tu,  
 Xót thương người đời luôn cứu độ.  
 Cầu cho thế giới thường an ổn,  
 Pháp trí vô biên lợi quần sinh,  
 Tất cả tội nghiệp đều tiêu trừ,  
 Giút hẳn quả khổ mau thành Phật.

Thường dùng giới hương thoa vóc sáng,  
 Luôn gìn định phục mặc che thân,  
 Hoa màu trí giác khắp trần nghiêm,  
 Khắp xứ, khắp nơi thường an lạc.

- **Nam Mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát  
 Ma Ha Tát.** ( 3 lần ) o o o

*( Phần tụng giới đến đây là hết, đại chúng vào mõ tụng  
 Bát Nhã, niệm Phật, hồi hướng, phát nguyện, tam tự quy... ).*

## TÂM KINH BÁT NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA

Khi ngài Quán Tự Tại Bồ Tát, thực hành  
 sâu xa pháp Bát-nhã Ba-la Mật-đa. Ngài soi  
 thấy năm uẩn đều không, liền độ thoát hết thảy  
 khổ ách.

Này ông Xá-Lợi-Tử ! sắc chẳng khác  
 không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không,  
 không tức là sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức  
 cũng đều như thế.

Này ông Xá-Lợi-Tử ! Tướng không của  
 mọi pháp, không sinh, không diệt, không nhớ,  
 không sạch, không thêm, không bớt; cho nên

trong chân không, không có Sắc, không có Thụ, Tướng, Hành, Thức; không có Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý; không có Sắc, Thanh, Hương, Vị, Xúc, Pháp; không có nhãn giới, cho đến không có ý thức giới; không có vô minh, cũng không có cái hết vô minh; cho đến già, chết, cũng không có cái hết già, chết; không có Khổ, Tập, Diệt, Đạo; không có trí tuệ, cũng không có chứng đắc, vì không có chỗ chứng đắc.

Bồ Tát y theo Bát-nhã-Ba-la-mật đa, nên tâm không ngăn ngại, vì không ngăn ngại, nên không sợ hãi, xa hảnh mộng tưởng điên đảo, đạt tới cứu kính Niết-Bàn. Chư Phật trong ba đời cũng y vào Bát-nhã Ba-la-mật đa mà được đạo Vô-thượng Chính-đẳng Chính-giác. Cho nên biết Bát nhã-Ba-la-mật đa là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, trừ được hết thấy khổ, chân thực không hư.

Vì vậy nói ra bài chú Bát-nhã Ba-la-mật đa, liền nói bài chú rằng: “Yết-đế, Yết-đế, Ba-la-Yết-đế, Ba-la tăng Yết-đế, Bồ-Đề tát-bà-ha, Ma-ha Bát-Nhã-Ba-La-Mật-Đa”. (3 lần) 0 0 0

**A Mi Đà Phật thân kim sắc,  
 Tướng hảo quang vô đẳng luân,  
 Bạch hào uyển chuyển ngũ Tu Di,  
 Hám mục trùng thanh tứ đại hải,  
 Quang trung hóa Phật vô số ức,  
 Hóa Bồ Tát chúng diệc vô biên,  
 Tứ thập bát nguyện độ chúng sinh,  
 Cứu phẩm hàm linh đẳng bỉ ngạn,**

- **Nam Mô Tây Phương Cự Lạc thế giới đại  
 từ đại bi A Mi Đà Phật.** ( 3 lần ) o o o

- **Nam Mô A Mi Đà Phật.** ( 1 hay 3 tràng... ) o o o

- **Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát.** ( 10 lần ) o

- **Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát.** ( 10 lần ) o

- **Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát.** ( 10 lần ) o

- **Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.**  
 ( 10 lần ) o o o

**Thính giới công đức thù thắng hạnh,  
 Vô biên thắng phúc giai hội hương,  
 Phổ nguyện trầm lịch chư chúng sinh,  
 Tốc vãng vô lượng quang Phật sai,  
 Thập phương tam thế nhất thiết Phật,  
 Chư tôn Bồ Tát Ma Ha Tát,  
 Ma-Ha-Bát-Nhã-Ba-La-Mật,  
 Tứ sinh, Cứu hữu đồng đẳng,**

**Hoa tạng huyền môn, bát nạn, tam đồ  
Cộng nhập tỳ lu tính hải.**

- **Nam Mô Sa-Bà thế giới tam giới đạo sư tứ  
sinh Từ Phụ Nhân Thiên giáo chủ thiên bách  
ức hóa thân Bản Sư Hòa Thượng Thích-Ca  
Mâu-Ni-Phật. ( 3 lần ) o o o**

*( Tụng đến đây thì dừng mõ, đại chúng đồng đứng  
dậy, trang nghiêm đọc bài phát nguyện và Tam tự quy )*

**Nguyện đem công đức này  
Trang nghiêm Phật Tịnh Độ  
Trên đền bốn trọng ân,  
Dưới cứu ba đường khổ,  
Nếu có ai thấy nghe,  
Đều phát tâm Bồ-Đề,  
Hết một báo thân này,  
Đồng sinh về Cực-Lạc. o**

**Nguyện sinh Tây Phương Tịnh Độ Trung,  
Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu,  
Hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh,  
Bất thoái Bồ Tát vi bạn lữ. o**

- **Nam Mô Tây Phương Cực Lạc thế giới  
đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Mi Đà Phật.  
( 3 lần ) o o o**



- Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sinh  
thề giải đại đạo, phát vô thượng tâm. (1 lễ) o
- Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sinh,  
thâm nhập Kinh tạng, trí tuệ như hải. (1 lễ) o
- 
- Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sinh,  
thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại. (1 lễ) o

### HÒA NAM THÁNH CHÚNG

Nguyện dĩ thử công đức  
Phổ cập ư nhất thiết,  
Ngã đẳng dữ chúng sinh,  
Giai cộng thành Phật đạo.      o o o





**Nam Mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Ma Ha Tát.**



## NHÀ XUẤT BẢN THỜI ĐẠI

Trụ sở chính:

B15 - lô 2 - Mỹ Đình I - Hà Nội - Việt Nam.

Tel: (04) 6287 2617 - (04) 6287 2348 Fax: (04) 6287 1730

Email: [nxbthoidai.tphcm@gmail.com](mailto:nxbthoidai.tphcm@gmail.com)

Website: <http://nxbthoidai.com.vn/>

## BỒ TÁT GIỚI TẠI GIA

Sa môn: Thích Đạo Thịnh

HỘI TẬP

Chịu trách nhiệm xuất bản

Giám đốc: **VŨ VĂN HỢP**

Biên tập: **Nguyễn Thị Thủy**

Trình bày và kỹ thuật in vi tính:

**ĐD. THÍCH ĐẠO THỊNH**

In 1000 cuốn, khổ 23 x 15.5 cm tại Công ty TỊ HH In Truyền Thông Văn Hóa Việt. ĐC: Số 1385 - Đường Giải Phóng - P. Hoàng Liệt - Q. Hoàng Mai - TP. Hà Nội.

Số đăng ký kế hoạch xuất bản:.....

Cấp ngày..... tháng.... I năm 2012. In xong và nộp lưu chiểu Quý IV năm 2012.